

SANGE VED KAFFEBORDET.

Melodi: Jens Vejmand.

1.

Velkommen allesammen  
til denne glade fest,  
lad os i fryd og gammen  
nu more os som bedst.  
Lad lystig sangen klinge,  
lad skemt og muntre ord  
i godt humør nu bringe  
hver gæst ved dette bord.

2.

Men uden mad og drikke  
en fest er intet værd,  
og derfor må i ikke  
på noget spare her,  
ja gid I her må finde  
jer rigtig godt tilpads,  
så festen som et minde  
må få i hjertet plads.

—————

Melodi: Jeg elsker den gamle.

1. Vi elsker vor gode vor dejlige hytte  
og her har vi glæde og her har vi fest  
nej ikke for noget vi bort den vil bytte  
her varmes hvert hjerte som velkommen gæst.
2. Den ligger så skönt mellem fjelde og dale  
ja og her er den rette fællesskabs ånd  
så lyt nu til sangen, lad hjerterne tale  
thi her bindes mange livsvarige bånd.
3. Så ene den ligger i iskolde vintre  
og giver os ly, i sin sneklædte dragt  
for øje og sind, den som snedronning tindre  
som en hermelinskåbes funklende dragt.
4. Hver midsommeraften så kommer der mange  
som bolttrer sig frit i den friske natur  
for trolde og hekse der er vi ej bange  
de sendes til bloksbjerg og ikke retur
5. Her mindes vi tiden som børn vi var hjemme  
her sår vi og planter, det vokser og gror  
her fortid og nutid ret løfter sin stemme  
fra barndommens dage hos fader og mor
6. Vi ejer vor hytte, dens indre er varme  
ej blot fra kaminen og pølser snik snak  
og damer bevirker at her er der charme  
så derfor vi mænd må sige tit tak
7. Vi elsker vor hytte den ligger af vejen  
så her har vi fester og balfaldara  
og så er der det, at den er jo vor egen  
så derfor vi råber et mægtigt hurra

HURRA:::::

C: E. LUNDGREN.

EFTERSKRIFT

Vi alle med Lundgren vor hytte vil prise  
og takker ham hermed for sang og for spil  
lad toner og sangen fortolke hans vise  
så rammer vi pletten, det er det som han vil.