

! Nu tror jeg sku ikke de gider at synge mere! men.

Sang ved kaffebord.

Melodi: Jens Vejmand.

1. Velkommen allesammen
til denne glade fest.
Hed os i fryd og gammen
ng more os som bedst.
Lad lystig sangen klinke,
lad skønt og muntere ord
i godt humør nu bringe
hver gæst ved dette bord.

2. Men uden mad og drikke
en fæst er intet værd.
og derfor må i ikke
på noget spare her!
Ja gid i her må finde
jer rigtig godt tilpas,
så festen som et mindre
må få i hjertet plads.

- " - " - " - "

Vekselsang:

Melodi: Den evigglade kobbersmed.

Herrene:
Nu skal en sang vi synge her,
hvis I vil hjælpe til.

Damerne:
Ja, siden at I be'r så pant.
så vi det prøve vil.

Herrerne:
Det er om damerne de små,
vi her fortælle skal.

Damerne:
Men var nu lidt forsiktig du
for ellers bli'r den gal.

Felles:
Skal vi skændes-
nej, verden er så trist og sur,
elsk hinanden lidt
skiftevis og efter tur.

Kast det gnavne bort,
kald humøret frem i dag,
hvor vi er, hver iser
samlet i et muntert lag.

Herrene:
Vi elsker jer i er det bedste
for os her på jord.

Damerne:
Ja, det kan i os bilde ind,
men vi det ikke tror.

Herrene:
Vi kan jer ej undvare-
åh-I er vor bedste trøst.

Damerne:
Kan i blot slippe hjemmefra,
det er jer største lyst.

Felles:
Skal vi skændes o.s.v.

XXXXX

Herrene:
Hvergang vi går til møde,
ved i hvor vi går hen.

Damerne:
Ja det er i byen kun,
det ved vi, kære ven.

Herrene:
Det sommetider bliver sent,
før vi når hjemmets havn.

Damerne:
Mens vi må vente hjemme
tit på dig din natteravn!

Felles:
Skal vi skændes o.s.v.

Herrene:
Til selskab og bal
med jer vi ofte går.

Damerne:
I mener vel at vi med jer
så mange danse får.

Herrene:
Den halve nat vi danser
da med jer, I såde pus.

Damerne:
Nej, i en krog I sidder blot
og drikker øl og sjus.

Felles:
Skal vi skændes o.s.v.

Herrene:
Vi damerne beundre må
det sidste ord de ta'r.

Damerne:
det mangled'osse bare,
at vi skulle mangle svar

Felles: