

En sang ved foreningen Dannebrog
40 års fødselsdag.

Mel. Som en rejse lysten flåde.

I vers.

Dannebrog i fest og glæde
var forenings fødselsdag
40 år en mindekæde
i så mangt et muntert lag.

Først kom tanken født i håb
kongens ja til navnets dåb
glæde selv i smerte
dette ja fra Danmarks drot
var ham værd som selv hans slot
det er Danmarks hjerte.

II vers.

Som en fugl på længslens vinger
flyver hjem til Danmarks strand
i dens sang. Vi tak dig bringer
du vor mor, vor fædres land
af din favn din varme muld
gav du os dit hjerteguld
vi det aldrig glemme
om vi rejser langt af led
følger du bestandig med
mild er mor din stemme.

III vers.

Husk det danske mænd og kvinder
Danmarks frihed er vor skat
vi har dyrekøbte minder
da mor Danmark var besat
værn om moder, kærlig mild
løft din arv af hellig ild
friheds ånd skal værne
hvor du går og hvor du står
i sorgens stund i glædes kår
du er Danmarks kerne.

IIII vers.

Som en lærkesang på vinger
himmel-toner under sky
den sin tak til livet bringer
som var det verdens første gry
har du hørt hvad den har sagt
om Danmarks skønne blomster pragt
underfuld er klangen
hørte du vårlærkens røst
guldstrubens lyd fra fjedret bryst
det er Danmarks sangen.

V vers.

Dannebrog vort samlings mærke
rødt og hvidt i korsets tegn
vajer frit som himlens lærke
i ly af hjerters milde hegn
Danmarks unge skov har krav
at bygge med på fædres arv
Danmarks fremtids lykke
Danmarks land i himmel sejl
Danmarks skov i havets spejl
åh så skønt et smykke.

VI vers.

Alle venner her fremsender
lykkeønsker hver i sær
og vi sikkert frit bekender
at Dannebrog, er os så kær
foreningen med flagets navn
til glæde blev, til id og gavn
det skal fremad bære
Dannebrog i mast og stævn
i verden ud, til fremmed havn
Dannebrog at ære.